

Vanaf 27 september tot 1 oktober vond de Academic Conference Montenegro 2013 plaats. Met een groep van 9 afgevaardigden van ismus zijn wij naar het oosten der Europa vertrokken om deze academische conferentie, georganiseerd door de International Association of Political Science Students (IAPSS) en MAPS (studievereniging voor politicologiestudenten in Montenegro), bij te wonen. De eerste vijf zijn op woensdag vertrokken om via Belgrado te reizen. Na een mooie nacht in deze stad hebben zij de nachttrein gepakt, 11 uur met 5 mensen op +/- 6 vierkante meter, om in het zonnige Budva aan te komen. Hier waren de andere vier ismi die een directe vlucht hadden genomen. Overdag was er tijd om de stad te verkennen of om bij te slapen. 's Avonds begon echter al de eerste activiteit waar de eerste ontmoeting met de mede-conferentie deelnemers was. Op deze zogenoemde internationale avond was het de bedoeling om typische drankjes en etenswaren van je eigen stad mee te nemen om zo elkaars cultuur beter te leren kennen. Dit resulteerde in een avond vol met vreemde likeuren en drankjes. "Bijgeslapen" en "bijgekomen" van de reis begon op zaterdag de eerste conferentiedag. Met de bus vertrokken de 70 deelnemers, van veertien verschillende nationaliteiten, naar Podgorica. Dit is de hoofdstad van Montenegro, en hier zijn ook de politieke instituties gevestigd. Na de opening en een rondleiding in het parlement vertrokken we nog naar Cetinje voor een rondleiding in de oude stad en een ontmoeting met de burgemeester. Eenmaal terug hebben we weer gegeten in één van de vele restaurantjes die Budva rijk is. De twee opvolgende dagen bestonden uit lezingen, debatten en presentaties. Dit alles krijgt een hele bijzondere dynamiek met veertien culturen die allen een eigen input en manier van denken bezitten. Dit zette zich buiten het officiële programma uiteraard ook voort. Vele goede en gekke nachten meegemaakt met onder andere Fransen, Duitsers, Zwitsers maar ook een Hongkonger, een Oezbekistaan en natuurlijk Montenegrijnen. Al met al een supertoffe week beleefd, die ook nog eens erg goed was voor je Engelse vocabulaire en uitspraak. Enthousiast? Het volgende event is al over zes weken in Boekarest! Wil je toch nog iets langer om na te denken? De eerste week van april is het namelijk mogelijk om met IAPSS naar Thessaloniki Griekenland te gaan! Hou vooral de IAPSS- en ismusfacebook in de gaten. *(geschreven door Anouck de Jong)*

